

גִּזְבִּיָּה דֵּה מְסֻטָּר

מסע סביב חדר

תרגום מצרפתית והערות: ראובן מירן

אחרית דבר: משה רון

2007



סיוור מודרך בחדרו של גזביה דה מסטר

משה רון

כל אומללותו של האדם נובעת מדבר אחד ויחיד: שאין הוא מסוגל לשבת בשקט בחדרו.

(פסקל, "מחשבות")

"כשאדם יוצא למסע, יש לו מה לספר, קובעת המימרה העממית ומדמה לה את המספר כמי שבא מרחוק. אבל ברצון רב יאוינו גם למי שמרוויח את לחמו ביושר, שנשאר בארץ ובקי בסיפוריה ובמסורותיה.

(ולטר בנימין, "מספר הסיפורים")

"מסע סביב חדר", אחת היצירות החינניות בתולדות הסיפורת הצרפתית, חובר בידי אדם שלא היה בדיוק סופר ולא היה בדיוק צרפתי. גזביה דה מסטר היה איש צבא במקצועו, ובילה את מיטב שנותיו במאבק נגד צרפת המהפכנית, הרפובליקנית והנפוליאונית, שכבשה את מולדתו, סבויה, ב־1792, וסופו שנעשה קצין בצבא רוסיה הצארית, נלחם בין השאר נגד הציצינים בקווקז, ויצא

לגמלאות בדרגת גנרל. מלבד "מסע סביב חדר" כתב ופרסם בחייו הארוכים עוד שלושה סיפורים, לא ארוכים ביותר, ומהדורת כל כתביו שראתה אור בוקנתו הכילה את כולם בכרך צנוע ודיקכרס אחד.

גזביה דה מסטר נולד ב־1763 בשאמפרי, בירתה ההיסטורית של סבויה,¹ והיה נצר לענף זוטר של משפחה מאצולת הגלימה ששורשיה בחבל לנגדוק שבדרום צרפת, אחד מעשרה ילדים. אביו, הרוזן פרנסואה־גזביה דה מסטר, כיהן כנשיא הסנט של סבויה. אחיו הבכור, ז'וזף דה מסטר (1753–1821) היה חבר הסנט של סבויה, ובשנים 1802–1817 כיהן כשגרירו של מלך סרדיניה בסנט פטרסבורג. הוא היה אדם דומיננטי ורב השפעה, הזכור בדברי ימי אירופה בזכות ספריו "ערבי סנט פטרסבורג" ו"על האפפיור", שהציבו אותו כהוגה המעמיק והקיצוני ביותר של התפיסה הקונטרארבו־לוציונרית השמרנית הקתולית, זו המכונה "אולטרָמונטאנית", ובין השאר פרש את חסותו על אחיו הצעיר ממנו.

גזביה, שבצעירותו למד ציור והיה מהראשונים להמריא (ולנחות) בכדור פורח, הצטרף לצבא סרדיניה כבר ב־1781. לאחר הכיבוש הצרפתי יצא לגלות, כמו שאר בני משפחתו ורבים מבני מעמד האצולה הצרפתי שהצליחו לחמוק מהטרור. בטקסט מאוחר יותר כתב: "מה מהווה מולדת? האם זה צָבֵר של בתים, שדות, נהרות? לא אוכל להאמין בכך. שמה משפחתי, ידידי, הם שמהווים את מולדתי? אבל הם כבר עזבו אותה. הו! מצאתי, הרי זה השלטון! אבל

השלטון התחלף. אלי הטוב! היכן היא אפוא מולדתי?"² ב־1794, זמן לא רב אחרי הגלות מאונס, שירת גזביה דה מסטר כקצין משמר בעיר אלסנדריה הסמוכה לטורינו, ושם, בעקבות מעורבות בדריקרב, רותק למגוריו למשך שישה שבועות. זה היה די מרגיז מבחינתו, לא רק משום שהיה סבור שנפל קורבן לסתירה המובהקת והלא־הוגנת, לגבי כל עניין הדריקרב, שבין החוק הכתוב לבין המנהג המחייב (כפי שהוא מסביר בפרק השלישי של היצירה), אלא גם משום שהעונש מנע ממנו ליהנות מחגיגות הקרנבל של טורינו באותה שנה. לאנרגיות העודפות ששחרר מעצר הבית הזה אנו חבים, כנראה, את "מסע סביב חדר", כתב יד שהראה המחבר לאחיו ז'וזף, להנאתו, וזה דאג להוציאו לאור בשנה שלאחר מכן בלוזאן (אף שהמהדורה הראשונה ציינה דווקא את שם העיר טורינו). הספר זכה לפופולריות רבה, ונדפס במהדורות רבות במהלך העשורים הבאים, לפני שהשתנו האופנות והוא נשתכח במידת־מה. בהיסטוריות של הספרות הצרפתית, שנכתבו במאה העשרים, ניתן לו על פי רוב אזכור בשורות מעטות או בהערות שוליים.

"מסע סביב חדר" – הרי לנו כבר כותרת אירונית המשייטת בין לשון ההמעטה לבין ההפלגה, ומבליעה התייחסות למגוון של סוגות־משנה סיפוריות. מבחינת מיקומו בתולדות הספרות האירופית, שייך הספר הזה בבירור לתקופה שכונתה בשם "הקדם־רומנטיקה" או "עידן הרגישות", והנרחסת בין ההגמוניה של התבונה

הלא הוא הפרק השבעה עשר. הוא מתאר את יחסי הרעות ביניהם באירוניה קלילה, שלא רק מציבה את שניהם על מישור אחד אלא מעניקה את הבכורה לכלבה החביבה: "זה שש שנים שאנו חיים ביחד, ולא הייתה בינינו ולו התקררות קלה שבקלות; או, גם אם התעוררו בינה לביני ויכוחים קטנים, אני מכיר בכך במלוא הכנות שהאשמה הגדולה ביותר הייתה נעוצה בי, ושרוין עשתה תמיד את צעדי הפיוס הראשונים." ולא רק על המספר עצמו נעלה הכלבה מבחינה מוסרית, אלא גם על רבים מבני המין האנושי שהזדמן לו להתחכך בהם: "זיכרוני לא יעמוד לי כדי למנות את האנשים שגילו בי עניין ואשר שכחו אותי. היו לי כמה חברים, מאהבות רבות, המון קשרים ויותר מכך היכרויות; – ועכשיו אני כבר שום דבר בעיני כל אלה, ששכחו אפילו את שמי."

"כמה הצהרות ידידות, כמה נכונות לשרת! יכולתי להשליך על אלה את יהבי, על ידידות נצחית וללא סייג! "רוזין היקרה שלי, שלא הציעה כלל את שירותיה, מעניקה לי את החסד הגדול ביותר שאפשר להעניק לאנושות: היא אהבה אותי קודם לכן, והיא אוהבת אותי גם עכשיו. וגם אני, ואיני חושש לומר זאת, אוהב אותה בנתח מאותו רגש שאני מקדיש לדידי."

האם נחטא בכובד ראש מופרז אם נזקוף גבה באירוניה על כך שהנאמנות לבעל הדבר עצמו היא התכונה הזוכה לציון מיוחד? מיד לאחר פרשת הכלבה מופיעה אחת

והשכל בשלב המכריע של התבססות הנאורות במאה השמונה עשרה, לבין פולחן הסובייקטיביות הבעייתית שהתפתח עם המעבר אל המאה התשע עשרה ואל הרומנטיקה. עידן הרגישות הקדם-רומנטי שם את הדגש על גילויים מוחצנים של רגש (בניגוד להיגיון הקר, כביכול, של ההשכלה), אולם לא צלל עדיין (יש יוצאים מהכלל, כמובן) למעמקים המאיימים של הלא-מודע ושל הרוע. הדגם הספרותי הרלוונטי ביותר ליצירה שלפנינו הוא ללא ספק "המסע הסנטימנטלי בצרפת ובאיטליה" (1768) של האנגלי לורנס סטרן.

הרבה דמעות נשפכו בטקסטים שנכתבו בעידן הרגישות, דמעות של חמלה או של נוסטלגיה, לעתים גם של צער או חרטה, אך על פי רוב כאלה שלא תבעו ממי שהזיל אותן מחיר אישי גבוה ביותר. עילות נפוצות היו: חמור חביב הנושא את התעמרות בעליו בשתיקה, רועה צעירה בודדה באחו, או איכר שבע עמל הכורע תחת משא השנים – בריות חלשות או נידחות שהאדה אליהן נכללה ללא קושי בקונסנזוס מוסרי ורגשי רחב. זוהי גם התקופה שבה חורבות ימי-ביניים, נופי הרים נישאים ושקיעות חמה ססגוניות נעשו מושאים אסתטיים וחוויתיים רבי ערך.

לא קשה למצוא דוגמאות לגילויי רגשנות מסוג זה ב"מסע סביב חדריי". כך מודיע לנו המספר באופן רשמי על החלטתו "לדבר על רוזין היקרה שלי, בעל-חיים חביב שאני רוחש לו חיבה אמיתית, ולהקדיש לה פרק שלם,"

שהתבררה זהותו: זהו ז'אק, רועה כבשים משאמברי, שהגיע לפת לחם (מן הסתם כתוצאה של הכיבוש הרפובליקני). ושוב יודע האדון להעניק את כל האשראי המוסרי לכלבתו ולמשרתו, שניהם כאחד:

"רוזין השלימה את שיבתי לשכל הישר ואל החרטה: היא הכירה את ז'אק, שחלק עמה לא אחת את מזונו, והביעה בפניו בהתלפפויותיה את זיכרונותיה הטובים ואת הכרת הטובה שרחשה לו.

"ז'אָנטי בינתיים אסף את שיירי ארוחת הערב שלי, שהיו מיועדים לארוחתו שלו, ונתן אותם ללא היסוס לז'אק.

"ז'אנטי המסכן!

"כך, במהלך מסעי, אני מוקסם משיעורי הפילוסופיה והאנושיות של משרתי ושל כלבתי."

ז'אנטי "מסכן" מפני שמן הסתם לא יזכה לסעוד את לבו הערב (אלא אם משום־מה בחר המספר לחסוך מאיתנו מחווה מיוחדת של טוב לב מצדו שמנעה אפשרות מעציבה זו), אבל לא מפני שארוחתו שלו, באופן רגיל ותקני, מורכבת משיירי מזונו של האדון.

אין לבלבל אפוא הכאה על חטא ומחוות של ענווה כלפי יצורים נחותים בטבעם ככלבים וכמשרתים, עם תפיסה אוניברסלית, שלא לומר שווינונית, של המין האנושי. דה מסטר "מוקסם", הוא עשוי לגלות בתמיהה שיש אנשים שתפקידם לצחצח את נעלי זולתם, אבל אינו

משתי אפיוזדות המעלות על נס את משרתו של המספר, שאותו הוא מקפיד לכנות ברוב נימוס בשם מר ז'אנטי. מסתבר שגם מר ז'אנטי ראוי לנתח מאותו רגש. במקרה אחד (פרק תשעה עשר) גער האדון במשרתו בגסות ואף קרא לו "בהמה", על שטרם מילא את הוראתו לקנות לו מברשת נעליים. חרטתו של הרגשן מיידית כמו מחשבה שנייה: "מה! אמרתי אז לעצמי, משמע, ישנם אנשים שמצחצחים את נעלי זולתם בעד כסף! המילה הזאת, כסף, הייתה קרן אור שהאירה את עיני באחת. נזכרתי לפתע שזה מכבר לא נתתי כסף למשרת שלי." לפני שהוא נותן למשרתו את הכסף הוא חולק לו שבחים על כך ש"העדיף להמשיך לסבול מיחס לא מוצדק ובלבד שלא יגרום לאדוניו להסמיק מבושה לנוכח זעמו." ולבסוף אף מגדיל האדון לעשות, מנקה בנועם את נעלו השמאלית, ומזיל עליה דמעה של חרטה. האם עלינו לייחס חשיבות כלשהי לכך שלא השמיע התנצלות מפורשת באוזני משרתו, שאת שבחיו אמר רק בינו לבינו ואת המחווה הכה־מענגת של השפלה עצמית ושל חרטה – ניקוי נעלו כמו ידיו אגב הזלת דמעה – שמר לרגע שלאחר צאתו של המשרת לביצוע המטלה? אולי ביקש האדון ברוב עדינותו למנוע ממשרתו את המבוכה שהייתה נגרמת לו, למשרת, אילו היה עד לנקיפות מצפונו.

גם בפרק העשרים ושמונה שב המספר ומדווח על מקרה שבו נכשל בגסות רוח וידע לחזור בו. הפעם מדובר בפושט יד שהפריע לו בעיסוקיו וזכה לנזיפה לפני

אומץ לבו, כופות עלי הערצה בעל כורחי. – הגם שלא נעלמות ממני כלל הפורענויות הנגזרות מהיוזמה הרת-האסון שגרמה לו לפרוץ את שערי התופת כדי לצאת ולהפריע את שלוות חייהם של הורינו הראשונים, נבצר ממני, ולא חשוב מה אעשה, לייחל ולו לרגע לראותו נכחד בדרכו בערבוביית הפאוס. דומני אפילו כי הייתי מסייע לו ברצון אלמלי הבושה המונעת בעדי. אני עוקב אחר כל תנועותיו, ונהנה מהמסע עמו כאילו נמצאתי בחברה טובה. על אף מאמצי לזכור שאחרי ככלות הכול הוא שד, שהוא בדרכו להמיט שואה על המין האנושי; ושהוא דמוקרטי אמיתי – לא מהדמוקרטים של אתונה, אלא מאלה של פריס – אין כל זה יכול לגמול אותי מדעתי הקדומה.

“איזו תוכנית עצומה! ואיזו תעוזת רוח בביצועה!”

“שד” ו”דמוקרט אמיתי” הם שני אפיוני החמורים ביותר של השטן, והם חמורים במידה שווה. ואף על פי כן... יוזמה, תעוזה, נחישות – אלה הן גם התכונות הנדרשות מן היוצא למסע, ואלה התכונות שהצטיינו בהם הגיבורים של סיפורי המסעות שתפסו כה מקום מרכזי בקנונים של ספרות המערב מאז ומתמיד: אנגמנון ורעיו המפליגים לטרויה לכבוש ולהשיב את הגנלה, אודיסאוס בנדודיו רבי התלאות בדרכו הביתה לאיתקה, אניאס היוצא לגלות שסופה ייסוד ממלכה חדשה ברומא, יאזון והארגונאוטים היוצאים לקולכיס לבזו את גיזת הזהב. על

מעלה בדעתו שיש איזו בעיה בסדר חברתי שבו “טבעי” שיהיה אדם ניוון משיירי מזונו של בן-מינו, סדר שבו תיקון עול שנגרם לנחות אינו זכות שלו אלא תלוי בחסדו של האדון. על שינוי הסדר הקיים אין מה לדבר. מבחינה זו ברור שדה מסטר מחזיק בהשקפות הרואות בזכויות היתר של מעמד האצולה דבר המובן מאליו מקדמת דנא. הרגישות המוסרית שהוא מתגדר בה היא יותר מכול ביטוי לתפיסה הפיאודלית הישנה, שבה ראוי לו לאדון לנהוג בנאמניו בהגינות ואף להשפיע עליהם מטוב לבו כמידת יכולתו.

כפי שאנו רואים, ברטוריקה ובפואטיקה של היצירה שלפנינו יש אם כן סממנים מובהקים של עידן הרגישות מבית מדרשם של רוסו ושל דידרו. אבל שיעורי הפילוסופיה והאנושיות שהוא מוכן לקבל אינם שיעורי הפילוסופיה שלהם ושל חבריהם האנציקלופדיסטים, מולידיה ומנמקיה של המהפכה הצרפתית. רגישות – כן; שינוי, שוויון – לא.

את הדרערכיות בעמדתו של דה מסטר, כשמרן וריאקציונר מצד אחד, אך בעל רגישויות רומנטיות ומודרניות מצד שני, מדגימים הגיגיו על דמות השטן ב”גן העדן האבוד” של מילטון:

“איני יכול להימנע מלמצוא עניין מסוים בשטן המסכן הזה (אני מדבר על השטן של מילטון) מאז נפל כך מְמרום. בעודי מגנה את עיקשותה של הרוח המרדנית, אני מודה כי הנחישות שהוא מגלה בעת פורענות קשה, והגדלות של

האינטואיציה, החלום או חומרים פסיכודליים עשויים לפתוח את שעריהם בפני מחפש הדרך. כדי שיוכל הפנים לשמש כר למסעות כאלה, של חיפוש וגילוי, מן ההכרח שתשרור איזו זרות, או שיהיה איזה מכשול או שסע או ריחוק, בין הסובייקט לבין עצמו. ה"מרחב" הפנימי, על כל דימויו, נקרא כך, כמובן, על דרך ההשאלה; אך אפשר להזכיר, למשל, שפרויד בראשית דרכו תיאר את התפקיד שייעד לעצמו כ"קונקיסטדור של הלא-מודע".

משורר פוסטרומנטי כבודלר, לעומת זאת, פונה עורף למרחב האמפירי כולו, מרצון, או מחמת מיאוס: הוא סר אל הנמל כדי להשקיף מן הצד בבוז איך-קץ על היוצאים לשוט על פני ימים ואוקיינוסים; את מחוז חפצו הוא ממקם ביאוש מר anywhere out of this world, בכל מקום ובלבד שלא בעולם הזה; את חדר מגוריו הממשי הוא מסרב לקבל כביתו האמיתי וכופל אותו בחדר אחר הקיים רק בממדי התשוקה והדמיון. הסובייקט היוצא לסייר ולכבוש את המרחב הפנימי, או המבקש בו מפלט ומוצא, משלים באורח מוזר את הסובייקט שכבר סימן את אחיזתו במרחבים חיצוניים חסרי תקדים.

חדרו של דה מסטר נמצא איפשהו סמוך לנקודת המעבר בין שני צדי הדיכוטומיה הזאת. מצד אחד מיוצג החדר בטקסט, בהיפרבולה אירונית, במושגים של מרחב ממשי, מדיד, אפילו גיאוגרפי: "חדרי ממוקם מתחת לקו רוחב 45, לפי מדידותיו של האב ג'קריה. הוא משתרע ממזרח למערב, ויוצר מלבן שהיקפו שלושים ושישה

רקע זה בולטת האירוניה בהפלגתו של יונה, ניסיון שווא לחמוק ממשימת הנבואה שהטיל עליו האל. גם מסעו של דה מסטר מתנהל בצל אילוץ חיצוני, אלא שזה מפיך את האירוניה שבו מההתניה המרחבית ההפוכה: כאן דווקא נמנע מן הנוסע שלא בטובתו לצאת מד' אמותיו (והוא מליץ על כך בנימה סרקסטית בפרק השלישי).

כדי לעמוד על טיבו של האפקט האירוני הנרמז כבר בכותרת, יש לזכור ש"מסע סביב חדרי" נכתב כשלוש מאות שנה אחרי מסעותיו של קולומבוס (ושל שאר "מגלי" העולם החדש), קצת פחות מכך אחרי מסעו של מגלן סביב כדור הארץ, ועשרות שנים בודדות אחרי פרסומם רב ההשפעה של ספרי מסעותיהם של קוק האנגלי, בוגנוויל הצרפתי ודומיהם. שלוש מאות שנה של מסעות מאירופה המערבית אל פינות שונות של כדור הארץ יצרו את התנאים לכיבוש שטחים ואוכלוסיות, לניצול משאבים ולחקר הטבע (הגיאוגרפיה, החי, הצומח וכו') במקומות רחוקים מאוד ממקום מוצאם של הנוסעים. בהכללה גורפת נאמר שהמסעות הללו החוצה, אל המרחבים העצומים של העולם האובייקטיבי, הם שאפשרו את עלייתו של האדם המודרני (הלבן, האירופי) כסובייקט של ידע ושל שליטה על יקום חיצוני לגביו.

אם הרומנטיקה היא תגובת נגד לנאורות ולשלבים המוקדמים של המודרניזציה, אולי אין תמה שהתפתח בה הטופוס המהופך של המסע פנימה, אל מקורות הרוח, אל האמת הפנימית, אל נבכי הנפש העלומים שרק

שמתואר כאן זו רגישות, כלומר פוטנציאל להרגשה, ולא היקרות קונקרטיית של הרגשה.

מסוגיית המרחב גלשנו בהכרח לסוגיית הזמן (מה שלא היה מפתיע כלל את בחטיין), וגם בממד זה אין ה"מסע" מנסה לייצר אשליה מימטית של רצף. הקורא הבחין, מן הסתם, שהטקסט נחלק לארבעים ושניים פרקים, כמניין ימי שהותו הכפויה של המספר בחדרו. אולי לא מיותר להזכיר כי אף לא אחד מן הפרקים הללו שקול כנגד אירועיו של יום מסוים במהלך התקופה האמורה. מכאן שהכרונוטופ האמפירי אינו העיקרון המארגן של היצירה, ולא רק מפני שחדר הוא חלל מפולש שהתנועה בו אפשרית במסלולים רבים ושונים. האתרים והעצמים השונים במרחב המכונה "חדרי" מתפקדים בעיקר כעילות להעלאת זיכרונות, מחשבות ורגשות שונים (כמו איקונים ולינקים באתר אינטרנט), כך שהכרונוטופ האמיתי הוא בעל אופי סובייקטיבי או טקסטואלי. ולמרחב-זמן שכזה אין למעשה גבולות של ממש.

על כך שהדברים אמורים באסטרטגיה אירונית מודעת, מצביעה הפתיחה לפרק האחד עשר: "אין צורך לדחוק באירועים: מרוב חיפזון למסור לקורא את שיטתי בעניין הנפש והחיה, זנחתי את תיאור מיטתי קודם מן הראוי; כאשר אסיים את התיאור, אחדש את מסעי מן המקום בו קטעתי אותו בפרק הקודם." כשם שמקטעים אחרים עולה כי המסע עשוי לכלול חוויות פנימיות, התנסויות עבר או התרחשויות בכוח בלבד, כך עולה מקטע זה כי האירועים

צעדים, כשפוסעים צמוד מאוד לקיר" (פרק רביעי). זהו אפוא מרחב אובייקטיבי מובהק. המשך ישיר: "אך המסע שלי יכלול יותר מכך, משום שאני אחצה את חדרי לעתים קרובות לאורך ולרוחב או באלכסון, ללא כל חוקיות או שיטה, ואפילו בויגוג. אם יהיה בכך צורך אצמד בכל הקווים הגיאומטריים האפשריים." אנו מבינים: המרחב האובייקטיבי הזה ישמש זירה להפגנת ריבונותו של הסובייקט הדר בו, ריבונות שתבוא לידי ביטוי בגחמות וברגישויות, כלומר, בסטיות וחריגות מן התקן הרציונלי-מתמטי-תועלתני הטהור.

דוגמה נוספת, מן הפרק החמישי: "צפונה לכורסתי נגלית מיטתי הניצבת בעומק חדרי ויוצרת את המחזה הנעים ביותר למראה. מיקומה מוצלח מאוד: קרני השמש הראשונות באות להשתעשע בוילונות שלי. אני רואה אותן בימי הקיץ היפים, מתקדמות לאורך החומה הלבנה, בד בבד עם טיפוסה של השמש במרום: עצי הבוקיצה שמול חלוני משברים אותן באלף צורות ומשליכים אותן על מיטתי בצבעי ורוד ולבן, מפיצים לכל עבר את הגוון המקסים של השתקפותן." למיטה יש מיקום "גיאוגרפי" אובייקטיבי, אבל תפקידה בטקסט הוא לספק עילה להרחבה סובייקטיבית מובהקת. יתר על כן: מלשון התיאור אפשר ללמוד, שלמעשה אין המספר מגולל את קורות מסעו כשרשרת רצופה של תנועות, תחנות ומאורעות. זה לא ש"עכשיו", או ברגע מסוים אחר אי-אז, נפל אור השמש על המיטה באותה צורה מסוימת. מה

דה מסטר אין אמנם עוד מולדת, אבל דומה כי יש לו "חדר משלו" שבו הוא נמצא בהחלט "בבית". בחברתו אנחנו רחוקים מרחק רב מאנטיגיבוריהם של בקט ופינטר, מולוי הגר "עכשיר" בחדרה של אמו או בֶּרט, דייר "החדר".

וברור גם דבר נוסף: גזביה דה מסטר אינו שייך לאף אחד משני הסוגים של מספר עממי שעליהם כתב בנימין. הוא אינו מי "שבא מרחוק" להרחיב את אופקיה של קהילה ויושבת בית, ועוד פחות מזה מי "שנשאר בארץ ובקי בסיפוריה ובמסורותיה". הוא אינו מספר עממי, כי אם אינדיבידואליסטי, ספרותי ומודרני.

ושמא אף פוסטמודרני? בגיליון של הניו יורקר, 24 באפריל 2006 מופיע טקסט מאת ג'ונתן סטרן שכותרתו "מדריך לזנלי פֶּלאנט לדירתך". זהו פרק הפתיחה:

אוריינטציה

המרחב העצום הלא־מרוהט של דירתי עשוי להרתיע במבט ראשון, והתקשורת עם אוכלוסייתה, המונה נפש אחת, קשה. אחרי מעבר המכס, רואים שטח גדול ובצדו השמאלי – ספה. חלק ניכר מן "הצפייה בטלוויזיה" בדירתי מתרחש כאן, וכך גם ההתמוזות הלא־יתכופה־ביותר עם בחורה (ראו "חגיגות"). בצפון מצוי אזור האוכל, על שלל קופסאות הדגנים הצבעוניות והאנטוחיטוס, או "הגחמות הקטנות".

במסע הם תיאורים, כלומר פעולות דיבור או חלקי טקסט. וכך נאמר בפרק השלושים ושמונה: "לא הייתי מסיים לעולם לו ביקשתי לתאר אלפית מהאירועים המיוחדים במינם שקורים לי בנוסעי על פני ספרייתי; מסעותיו של קוק ודיווחיהם של חבריו למסע, הדוקטורים בֶּנְקֶס וסוֹלְנֶר, אינם ולא־כלום בהשוואה להרפתקאותי באזור זה בלבד." לא סביב העולם נוסע דה מסטר, אלא סביב תדרו, אבל החדר הזה מכיל תודעה, מכיל זיכרון ומכיל ספרייה, ולכן – כמו האלֶיף בסיפורו של בורחס – מכיל יותר מעולם ומלואו. ה"מסע" הוא למעשה סיור מודרך בחדרו/נפשו של המספר, וזה אינו מקום זר, גם לא מקום שאינו אלא תודעה או טקסט, (עדיין?) לא מקום העשוי להתקיים רק מחוץ למקום ולזמן.

בחוץ קיימים (מן הסתם) אתרים אחרים כמו מגרש המסדרים או אולם הנשפים או בודואר של אישה נחשקת, וישנם אנשים שבכוחם להגביל את תנועתו של המספר מפה לשם. האם יהיה נכון לומר שהאיש אינו מסוגל לשבת בחדרו בשקט ולכן, כדעתו הפסקנית של פסקל, נגזר עליו להיות אומלל? אפשר בהחלט לחשוב שהתסכול ממעצר הבית הוא המקור לאנרגיה שמניעה את ה"מסע סביב חדריי", ואפילו שעצם קיומו של הספר הוא ראיה חותכת לתסכול שכזה. אבל ברור גם שהאתרים שאליהם מביא אותנו דה מסטר הם על פי רוב אתרים של נועם, של יופי ושל קורת רוח, שעוצבו על ידו ולפי טעמו; הסכנה האורבת לפתחו היא זחיחות הדעת ולא ההתגרדות בחרס. לגזביה